



SALVATORIAANSE HULPACTIE

55ste jaargang, nr. 3

3e kwartaal: juli - september 2018

Belgische Salvatoriaanse missionarissen: meer dan zestig jaar werkzaam in D.R. Congo en Venezuela



Meer dan zestig jaar geleden, werden tientallen jonge Salvatorianen vanuit België naar twee nieuwe missiegebieden in Congo en Venezuela uitgezonden. Sommigen van hen zijn intussen al overleden, anderen zijn wegens ouderdom of ziekten naar België teruggekeerd. Zeven missionarissen zijn er ondanks hun gezegende leeftijd nog altijd werkzaam: vier in Venezuela en drie in Congo.

B. Basile Kahande

In beide missiegebieden hebben ze enorm hard gewerkt en in hun pastorale en sociale activiteiten hebben ze altijd veel aandacht besteed aan de lokale bevolking. Scholen, internaten, opvanghuizen voor kinderen, dispensaria, woon- en zorg centra voor bejaarden, landbouwcoöperaties werden door onze missionarissen opgericht. Ze bouwden ook kerken en ontmoetingscentra waarin vormingssessies over geloof en sociaal engagement werden georganiseerd.

Sinds enkele jaren hebben jonge inlandse Salvatorianen in beide missiegebieden de verantwoordelijkheid overgenomen. Gelukkig mogen ze hierbij nog altijd rekenen op de rijke ervaring van onze missionarissen. Maar toch is het voor hen geen gemakkelijke opgave! Beide landen, Venezuela en Congo, bevinden zich sinds jaren in een grote politieke economische en sociale crisis. Nochtans beschikken deze landen over enorme bodemrijkdommen. Venezuela heeft een van de grootste olievoorraden over heel de wereld en de bodem van Congo is gevuld met een grote variëteit aan grondstoffen zoals koper, kobalt, goud, diamant, coltan enz. De rijkdom aan olie, koper en



P. Luis Domingo

edelstenen zou voor deze landen een bron van ontwikkeling kunnen betekenen, maar jammer genoeg zijn ze juist de grote oorzaak van armoede, oorlog en geweld. Corrupte leiders en internationale belangengroepen en bedrijven roven deze landen leeg. In infrastructuur zoals wegen, scholen, landbouw en gezondheid wordt nauwelijks nog geïnvesteerd.

Het dilemma van Congo: een rijk land met een arme bevolking

Door de vele grondstoffen die in Congo aanwezig zijn en zelfs de vruchtbare landbouwbodem zou Congo het rijkste land van Afrika kunnen zijn. Maar jammer genoeg wordt dit land al jarenlang leeg geplunderd en leeg geroofd. De regering is totaal corrupt en leiders laten zich omkopen door buitenlandse investeringsmaatschappijen om de koper-, goud-, diamant-, coltan- en kobaltmijnen te mogen ontginnen. Een voorbeeld van het slechte beheer van de grondstoffen is de provincie Katanga in het zuidoosten van Congo. Sinds 1955 zijn de Salvatorianen in Katanga werkzaam en zetten zich in voor het welzijn van

de plaatselijke bevolking. Broeder Basile Kahande, een Salvatoriaan en verantwoordelijke van het Salvatoriaans projectenbureau SOFIA in Congo, beschrijft de situatie als volgt: "Ons land heeft bijna alle grondstoffen die de moderne industrie nodig heeft. Grondstoffen die nodig zijn voor de informatie-industrie, de telecommunicatie, nucleaire energie en de elektromechanica. Multinationals, die alleen maar op winst uit zijn, sluiten een akkoord met lokale autoriteiten en plunderen zo de natuurlijke rijkdommen van Congo, ten koste van de arme bevolking. 90% van een bevolking van 77 miljoen inwoners leeft in een verschrikkelijke armoede. Ze voelen zich dan ook flink bedrogen en uitgebuit, waardoor er haarden van onrust, haat, geweld en oorlog ontstaan."

De crisis in Venezuela

In Venezuela, waar de Salvorianen sinds 1957 werkzaam zijn, is de situatie nauwelijks beter. Het land is in een diepe crisis terecht gekomen. Door gebrek aan medicijnen kunnen patiënten niet meer in het ziekenhuis behandeld worden. Overal heersen grote sociale spanningen die vaak uitlopen op geweld en moordpartijen. In Venezuela, een land met enorme oliereserves, heerst een grote hongersnood. De meest levensnoodzakelijke voedingsmiddelen zijn heel schaars. Mensen sterven er letterlijk van de honger. De jonge Salvatoriaanse pater Louis Domingo Diaz woont en werkt in een van de grote arme sloppenwijken in Caracas. Hij geeft ons een schrijnend beeld van de situatie in Venezuela: "De economische, sociale en politieke crisis is het gevolg van de slechte en corrupte regering. Dit begon al in het begin van deze eeuw toen president Hugo Chaves aan de macht kwam. Onder zijn opvolger Nicolas Maduro is de situatie nog erger geworden. Onder de bevolking heerst er een grote ontevredenheid. Met hun protestbewegingen keuren de mensen dit wanbeheer af. Politie en leger treden hard op tegen de betogers en schrikken er niet voor terug om in de massa te schieten."



Hoop geven

Door hun plaatselijke sociale en pastorale projecten bestrijden de Salvorianen in Congo en Venezuela de grote armoede van de bevolking. Ze zetten zich voortdurend in om het dagelijks leven van de mensen te vergemakkelijken. Ze helpen de mensen om zelf initiatieven te nemen om zo hun levenssituatie te verbeteren en hoe ze daarin hun eigen verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Zo vertelt broeder Basile Kahande ons hoe de Salvorianen in Congo een eigen educatief beleid hebben uitgewerkt voor hun scholen.



"Wij hebben besloten om ons bewust te engageren in scholen in die streken waar we werkzaam zijn, zowel in het binnenland als in de steden. Een mooi voorbeeld daarvan is de bouw en het beheer van onze scholengemeenschap WOKOVU in Lubumbashi. Meer dan 1000 leerlingen kunnen daar naar school gaan. We zijn bewust gestart met de bouw van een kleuterschool, daarna een school voor lager onderwijs en sinds een tweetal jaren bieden we ook middelbaar onderwijs aan. Voor de financiering van de schoolgelden is een solidariteitsconcept uitgewerkt, zodat kinderen die geen kans krijgen tot onderwijs ook in deze school kunnen opgevangen worden. Doordat we deze kinderen en jeugdigen gedurende een 15-tal jaren kunnen begeleiden, bieden we hen naast een goed leerprogramma ook een degelijk vormingsprogramma aan, waardoor zij hopelijk in de toekomst hun eigen verantwoordelijkheid in de maatschappij zullen opnemen."

Verder vertelt Broeder Basile hoe de Salvorianen in het binnenland in de regio van Kapanga (900 km van Lubumbashi verwijderd) een stuwdam gebouwd hebben waardoor 4.500 gezinnen, scholen, ziekenhuizen en administratiegebouwen nu van groene elektriciteit zijn voorzien. Ook heeft Br. Basile het uitvoerig over pastorale landbouwcoöperaties die zijn opgezet om te vechten tegen voedseltekorten. Hiermee, zo zegt Br. Basile, willen de Salvorianen het bewustzijn

bij de mensen opwekken dat de bewerking van de rijke voedingsbodem van Congo met landbouw- en tuinproducten voor de plaatselijke bevolking duurzamer is dan de mijnbouw. In samenwerking met de zusters Salvatorianessen is er ook een netwerk van ziekenhuizen en apotheken uitgebouwd, waar mensen tegen een betaalbare prijs van een goede medische verzorging kunnen genieten.



In Venezuela ondernemen de Salvatorianen talrijke initiatieven om de armoede te bestrijden. In een van de sloppenwijken van Caracas heeft P. Luis Domingo een heel onderwijsprogramma opgezet. Kinderen uit moeilijke sociale milieus worden er opgevangen en individueel begeleid. Naast het aanbieden van een degelijk onderwijs proberen P. Luis en zijn equipe via muziek- en dansbeleving en allerhande sportactiviteiten in kleine groepen, deze kinderen hun eigenwaarde terug te geven en een bewustzijn van solidariteit te creëren. Maar, zegt P. Luis, dat is niet gemakkelijk! "In het uitvoeren van ons vormingsprogramma worden wij geconfronteerd met grote moeilijkheden. Door de dagelijkse inflatie nemen de kosten voor dit vormingsprogramma en opvang van deze kinderen enorm toe. Wij hebben nu bijvoorbeeld grote moeilijkheden om de dagelijkse maaltijd die wij deze kinderen aanbieden te bekostigen. Het gevaar bestaat, dat wanneer we hen geen maaltijd kunnen aanbieden, dat deze kinderen wegblijven en zo weer terecht komen in rivaliserende jeugdbendes, die verslaafd zijn aan allerhande drugs en hun jongeren uitsluiten om te

stelen en zelfs te moorden. In de sloppenwijken zijn wij daarom voortdurend op huisbezoek bij ouders en familieleden om hen ervan te overtuigen hun kinderen toch naar ons vormingsprogramma te sturen." Toen P. Leo Wevers vorig jaar op bezoek was, vertelde hij ons over de grote moeilijkheden om aan eten en medicijnen te geraken voor het bejaardenhuis dat onze paters in een andere sloppenwijk van Caracas hebben opgericht. Hier verblijven bejaarden die geen familie of kennissen meer hebben en die anders op een ellendige dood in hun krotje zaten te wachten.



We doen verder!

Verschillende missionarissen uit Congo en Venezuela zijn op dit ogenblik hier bij ons in verlof. Ondanks de grote politieke, economische en sociale crisis in Congo en Venezuela, blijven ze enthousiast en hoopvol. Ze stellen hun vertrouwen in de jonge inlandse Salvatorianen die hun taken hebben overgenomen en geven tegelijkertijd toe dat het zeker geen gemakkelijke opgave is. De situatie en de tijd waarin onze jonge medebroeders moeten werken zijn zo verschillend en ook enorm verslechterd, dan toen wij 50 jaar geleden als jonge missionarissen werden uitgezonden. Zo lang wij kunnen, willen wij aanwezig blijven, want dat is de grootste steun die wij aan onze jonge opvolgers kunnen geven. Zij zelf waarderen dat ten zeerste en trouwens wij voelen ons door hen op handen gedragen.

Naast de vele andere projecten die de Salvatoriaanse Hulpactie wereldwijd steunt, heeft ze ook regelmatig Salvatoriaanse projecten in Congo en Venezuela ondersteund. De Salvatoriaanse missionarissen en hun jonge inlandse medebroeders willen hiermee de vele weldoeners die hieraan meegeholpen hebben van harte bedanken. Zij hopen dat door uw verdere steun nieuwe projecten gefinancierd kunnen worden, die bijdragen tot de levensverbetering van de bevolking van Congo en Venezuela. Van harte dank!

Bezoek onze permanente tentoonstelling !

Op 29 mei jl. bezocht een enthousiaste damesgroep uit Boshoven/Weert (NL) onze organisatie. We vertelden hen over onze fondsenwerving, kledinginzamelingen, projecten en financiële kinderadoptie. Ze stonden versteld over onze werking! Ze weten nu wat er gebeurt met de kleding die wij via onze kledingcontainers verzamelen. De vele kinderen die wij helpen via de actie financiële kinderadoptie krijgen een betere toekomst! Door de steun van vele testaments, duolegaten en donateurs kunnen wij kleinschalige projecten in de Derde Wereld steunen.

Wil u ook meer weten over onze werking? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over onze werking! Ook privépersonen zijn steeds welkom, liefst na afspraak. WELKOM op onze permanente tentoonstelling!



Chauffeur Ludo Volders op pensioen!

Na 26 jaar als chauffeur en kledinginzamelaar voor de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp gewerkt te hebben, mag Ludo nu genieten van zijn pensioen. Met zijn vrachtwagen doorkruiste hij vooral Oost- en Zuid-Limburg om onze groene kledingcontainers te ledigen. Zo haalde hij duizenden tonnen kleding op, waarmee plaatselijke missiecomités en vele projecten in de Ontwikkelingslanden konden gesteund worden. Zoals trouwens bij al onze chauffeurs, was ook het motto van Ludo: "Schenk uw tweedehandskleding aan de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp, want zo dragen jullie bij tot het lenigen van de noden van arme mensen in de Derde Wereld."

Ludo, de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp wil je hiermee van harte bedanken voor je goede medewerking en wenst je veel plezier met je welverdiend pensioen.



Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag € 40,- of meer bedraagt. Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u de gestructureerde mededeling gebruikt die op het overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift **automatisch geboekt voor de projecten, vermeld in dit blad.** Indien uw gift voor **een bepaalde persoon** bestemd is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te vermelden. Wanneer u het nummer (ook een gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het secretariaat! U vergemakkelijkt ons werk, waarvoor dank!

Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaar in uw testament op te nemen?

Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament bij voorbeeld de volgende zin in te lassen:

"Aan de Salvatoriaanse Hulpactie v.z.w., 't Lo 47 te 3930 Hamont vermaak ik de som van € ...".

De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die samen de campagne 'testament.be' gelanceerd hebben. Voor meer info, contacteer ons of ga naar www.testament.be.

Er zijn mensen die graag een **persoonlijke tint** willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via **onze actie kinderadoptie**. Wij raden hen aan **een kind financieel te adopteren**. Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van de missionaris die ervoor zorgt, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshulp (m/v), die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.

Colofon

Redactie: P. Gerry Gregoor
Lay out: Dirk Oomsels
Foto's: eigen archief
Drukkerij: Burocad nv, Peer

Verantwoordelijke uitgever:
Salvatoriaanse Hulpactie
't Lo 47 - 3930 Hamont

Met kerkelijke goedkeuring

E-mail: info@salvatorhulp.org
Telefoon: 011 44 58 21
Website: www.salvatorhulp.org
IBAN: BE24453101835138
SWIFT: KREDBEBB

